

**21 Μαρτίου 2016**

**Αντιρατσιστικά ποιήματα των μαθητών της Ε΄ τάξης του 20ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών**

**Για τα παιδιά που βλέπουν πολλά**

Τι κι αν είμαι μαύρο, κίτρινο, λευκό  
Είμαι άνθρωπος κι εγώ.  
Αλλά πάνω απ' όλα  
Είμαι ένα παιδί μικρό  
Και απ' όλους σας ζητώ λίγο σεβασμό,  
Αγάπη, φίλους και στοργή,  
Λίγη ζέστη και φαΐ  
Δεν αντέχω άλλη βία  
Πείνα και δουλεμπορία.  
Θέλω μια ζωή, όπως όλοι «φυσιολογική»  
Και όποιος το σεβαστεί  
Τον ευχαριστώ πολύ!  
(Νεφέλη)

**Ο ρατσισμός**

Είτε μαύροι είτε λευκοί  
Όλοι τι ίδιο είναι καλοί  
Είναι άνθρωποι κι αυτοί  
Όλοι μαζί ζούμε στη γη  
Μόνο ένα χρώμα μας χωρίζει  
Η αγάπη όλους μας αγγίζει  
Γίνε λοιπόν κι εσύ σωστός  
Κι άσε τη λέξη ρατσισμός  
(Ναταλία)

Λέμε κατά του ρατσισμού  
Και όχι πια στη βία  
Αγκαλιασμένοι όλοι μαζί  
Με αγάπη και ελπίδα  
(Ελένη)

Όλοι ίδιοι

Όλοι διαφορετικοί

Είτε μαύροι

Είτε λευκοί

(Γιωργία)

Ο ρατσισμός, ο απάνθρωπος αυτός φανατισμός

που ανθρώπους χωρίζει και φιλίες εμποδίζει,

ήρθε καιρός να σταματήσει

και ο κόσμος να ευτυχίσει

(Ελευθερία)

### Ο ρατσισμός

Είτε μαύροι είτε λευκοί

όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί

Τον ρατσισμό όμως να τον αφήσουμε

και τους ανθρώπους όλους να αγαπήσουμε

Τη γη όλη μπορούμε να κατακτήσουμε

αν όλοι βοηθήσουμε

Αν σηκώσουμε τα χέρια

και κοιτάξουμε τα αστέρια

Θα βρούμε ένα αστέρι που λέει όχι ρατσισμός

και όλοι μαζί θα φωνάξουμε κανείς δεν είναι πια εχθρός

(Μαρία)

Μπορεί να είμαι μαύρη

μπορεί να είμαι λευκή

αλλά πάνω απ' όλα

είμαι άνθρωπος

όπως εσύ!!!

(Κατερίνα Ζ.)

Όλα του κόσμου τα παιδιά

μαύρα, άσπρα, μελαμψά  
έχουν ανάγκη τη στοργή  
τη ζέστη, το καλό φαΐ.  
Ανοίξτε όλοι μια αγκαλιά  
και κλείστε μέσα τα παιδιά.  
Αχ καλή μου Παναγίτσα  
φτιάξε για όλα μια φωλίτσα.  
(Νικηφόρος)

### Η ισότητα

Είναι μια λέξη μικρή τόση δα  
Με μεγάλη σημασία για όλα τα παιδιά  
Όλοι ίδιοι, αλλά όλοι διαφορετικοί  
Όλοι όμως είμαστε άνθρωποι του θεού  
Προσπαθούμε για μια καλύτερη ζωή  
Με αγάπη και σεβασμό  
Ζούμε για κάθε λεπτό.

Ισότητα να υπάρχει σε κάθε γωνιά της γης  
Για να φωτίσουμε με χρώματα κάθε στιγμή της ζωής  
Ονειρευόμαστε και χαιρόμαστε με δυνατό σφυγμό.

Μαύροι και λευκοί

Άνθρωποι της γης

Να περπατούν μαζί

Για μια ολόκληρη ζωή.

(Κατερίνα Μ.)

Λέμε κατά του ρατσισμού

Και όχι πια στη βία

Να ζούμε όλοι με φιλία

Σαν μία πολιτεία

(Γιώργος – Θανάσης)